

Wintersport in Zweden

# Trolsafari en ijsrijden



*Heeft u Anton uit Tirol nu wel genoeg gehoord en/of gezien? Bent u op zoek naar ruimte en skigebieden van wereldklasse? Ga dan eens op wintersport in Zweden. Eigenlijk dé ideale bestemming want het is sneeuwzeker, voordelig en kindvriendelijk.*

Het allergrootste skigebied van heel Scandinavië is Åre, dat op de grens van Zweden en Noorwegen ligt. Naast ruim 100 km aan piste, 83 skiliften en een gratis skibus zijn er ook veel après-ski mogelijkheden. Vooral in het centraal gelegen stadje Åre kan het jonge club- en barpubliek zich goed vermaken in het drukke maar sfeervolle nachtleven. Duved is qua ligging wat rustiger en daardoor beter geschikt voor families met oudere kinderen of tieners. Elke wintersporter komt in deze streek wel aan z'n trekken: voor de langlaufers zijn er prachtige loipes en u kunt hier naar hartelust snowboarden in funparks en half-pipes. De skipassen zijn zeer aantrekkelijk

geprijsd en er zijn nauwelijks rijen voor de skiliften. Naast de reguliere sport blijft er genoeg over voor de echte durfal: ga op sneeuwscootertocht, durf te ijskarten of leer kite-skiën. En het verblijf? Van cottages, appartementen, chalets en hotels tot familie-hostels: voor elk budget en elke smaak is er wel een overnachtingsmogelijkheid.

## Trolsafari

Neemt u het liefst de kleine kinderen mee op wintersport? Orsa, Idre, Salen en Safsén zijn de ideale gebieden voor een actieve familievakantie. Aan de kinderen ➔





Sneeuwscootersafari



Ijsrijden



Skogs-dag

wordt over het algemeen in alle Zweedse sneeuwgebieden wel veel aandacht besteed: zo is er in Orsa een kinderprè-ski, in Kläppen kunnen de kleintjes mee op trolsafari en in Tyngsjö Vildmark worden zelfs complete Family Adventure Weeks georganiseerd. In Åre hebben de kinderen maar liefst 5 gebieden tot hun beschikking, natuurlijk wel onder begeleiding van professionele verzorgers. Naast lessen volgen op de skischool kunnen ze daar op schatten jagen, wedstrijdje doen en barbecuen.

## De Hollandse maand

Niet alleen in Oostenrijk (Weissensee) wordt rekening gehouden met de schaatsgekke Nederlanders, in Zweden kennen ze onze passie ook. Speciaal voor de Nederlandse schaatsers is er een Hollandse maand in Östersund, een levendige studentenstad in de prachtige provincie Värmland. De stad ligt aan het Storsjön-meer 600 km boven Stockholm. Daar worden dit jaar speciaal voor de Hollanders tussen 13 februari en 13 maart wekelijks toertochten georganiseerd van maximaal 200 km lang. Östersund is normaal niet snel te bereiken, maar als u via het Ijsburo deze schaatsreis boekt, vliegt u rechtstreeks van Schiphol naar Östersund. Naast schaatsen is deze stad een uitvalsbasis voor veel meer winters

vertier: u kunt er ijsklimmen, op huskysafari of op snowscooter-safari gaan.

## Adrenalinekick

Voor degene die wat meer te besteden heeft en vooral voor de adrenalinekick gaat, bestaat er ook een leuke bestemming in Zweden: Arvidsjaur. Hier kunt u met een auto op het ijs allerlei testen doen zoals de Elandentest (houdt u de wagen overeind bij een uitwijkmanoeuvre?) en leert u driften op een circuit. Eindig de dag met de strijd om de dagprijs in een Toyota rallycar. U kunt een weeklang de behendigheidscursus ijsrijden volgen. Wie daar na een paar dagen genoeg van heeft, kan ook ijsgolfen op het meer dat in het centrum van Arvidsjaur ligt.

## Ijssvissen & bomen zagen

Wilt u het liefst met uw eigen auto op pad? Dat kan want zo ver is Zweden namelijk niet, althans niet veel verder dan een gemiddelde winterbestemming in Zwitserland of Oostenrijk. Rijd bijvoorbeeld eens naar Ekshärad, dat zeer zuidelijk in de provincie Värmland ligt, 'slechts' 1400 km verwijderd van Utrecht. Hier kunt u een echte winter doevakantie houden: ijsvissen op een

bevroren meer en genieten van een kampvuur op het ijs of met een gids in de diepe sneeuw wandelen. Geef u op voor een Skogs-dag: op een 9ha groot bosterrein zaagt u samen een boom om zodat er brandhout van gemaakt kan worden. Iedereen helpt mee in het bos. Na een dag bikkelen in de kou kunt u samen koken in een tipi naast een gezellig winterkampvuur. Ook hier zijn genoeg andere mogelijkheden: wat denkt u van een avond in de zelfgestookte hottub/sauna of van een huskysafari? Wilt u echt de desolate gebieden verkennen? Kies dan voor een 3-daagse wandeltocht door de bossen en wildernis van het Tio-Mil Skogen. Een ervaren gids neemt u mee naar adembenemende plekken. U overnacht in een Flottarkoja (een houten hut dat vroeger door houthakkers gebruikt werd). Grote kans dat u sporen ziet van de elanden die in deze bossen leven en wie weet komt u, met een beetje geluk, een wolf of beer tegen.

Ga voor meer informatie over reizen naar Zweden langs bij een winkel van D-Reizen bij u in de buurt of kijk op [www.d-reizen.nl](http://www.d-reizen.nl). Kijk voor informatie over de winter doevakantie in Värmland, ijsrijden in Arvidsjaur en de Hollandse maand in Östersund op [www.ijsburo.nl](http://www.ijsburo.nl). Ook handig: [www.visitsweden.com](http://www.visitsweden.com). ■

